

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ, γνωστό ως Φρονιστήριον Τραπεζούντας

Το Φρονιστήριον της Τραπεζούντας ιδρύθηκε το 1682 από το Σεβαστό Κυμινήτη αφού ανέστειλε την λειτουργία του, άλλαξε όνομα, και βρέθηκε σε περιόδους ακμής και παρακμής τον Νοέμβριο του 1921 έκλεισε μετά από διαταγή της τουρκικής κυβέρνησης.

Η λειτουργία του Φρονιστηρίου άρχισε να αναβαθμίζεται από τα μέσα του 19ου αιώνα και στα τέλη του ίδιου αιώνα, όταν το διεύθυνε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος-Κυριακίδης, αναγνωρίστηκε από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας ως ισότιμο με τα ελληνικά γυμνάσια.

Η προσφορά του στην ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου της ευρύτερης περιοχής του Πόντου θεωρούνταν ανυπολόγιστη. Από αυτό προέρχονταν, κυρίως, οι δάσκαλοι που μάθαιναν τα ελληνικά γράμματα στα ποντιακά σχολεία.

Το Φρονιστήριον στην αρχή είχε έδρα το μετόχι της μονής Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα. Έπειτα, το ίδρυμα στεγάστηκε στο σπίτι του Ηλία Κανδύλη στην ενορία Αγίου Γεωργίου και αργότερα ξαναγύρισε στο μετόχι της μονής Περιστερεώτα. Τελικά, στεγάστηκε σε δικό του κτίριο το 1845.

Το σημερινό περίλαμπρο τετραώροφο κτίριο άρχισε να χτίζεται το 1899 και ολοκληρώθηκε το 1902 με βάση το σχέδιο του Τραπεζούντιου αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Κακουλίδη.

Το 1923 το ίδρυμα το πήραν οι Τούρκοι και το έκαναν δικό τους πανεπιστήμιο με δυο ανώτατες σχολές διδασκαλίας ξένων γλωσσών - Αγγλικής και Γερμανικής.

Το Φρονιστήριον Τραπεζούντας δεν ήταν απλώς ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ήταν ταυτόχρονα εθνικό σύμβολο και εθνική εστία που διατηρούσε αναλλοίωτα τα ιδεώδη του ελληνισμού, τον πολιτισμού και τις εθνικές παραδόσεις.

Το Φρονιστήριον σήμερα το λένε οι Τούρκοι "Anadolu Lisesi", δηλαδή "Κολέγιο της Ανατολής".

Η σημερινή παράθεση του θέματος δεν διεκδικεί τις δάφνες ιδιαίτερης μελέτης. Αποτελεί στην ουσία μεταφορά του βιβλίου του Ιωάννη Μ. Ζαμπάρτας (Υποστράτηγος) – έκδοση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Επιτελείο Υπουργού. Του βιβλίου από ΤΑ ΝΕΑ - Χαμένες Πατρίδες – Ο Πόντος των Ελλήνων. Και από την Εγκυκλοπαίδεια Εκδόσεις Μαλλιάρης.

